

EN SJÖMAN ÄLSKAR HAVETS VÅG

D-dur

En sjöman älskar havets våg
Ja, vågornas brus
När stormen skakar mast och tåg
Hör stormarnas sus!
Farväl, farväl, förtjusande mö,
Farväl, farväl, förtjusande mö.
Vi komma väl snart igen

Hon viskar ömt och ljuvt mitt namn
Vid vågornas brus
Kom snart tillbaka i min famn
Från stormarnas sus
Farväl, farväl, förtjusande mö
Farväl, farväl, förtjusande mö
Vi komma väl snart igen

Min trogna flickas varma kyss
Hör vågornas brus
För sista gången fick jag nyss
Hör stormarnas sus
Farväl, farväl förtjusande mö
Farväl, farväl förtjusande mö
Vi komma väl snart igen
Farväl, farväl förtjusande mö
Farväl, farväl förtjusande mö
Vi komma väl snart igen

Text: Gustaf Arthur Ossian Limborg. Musik: trad., troligen amerikanskt ursprung, bearbetning av W Bauck. Instrumentalsolo: "General Taylor".

Karl Ekman upptecknade 1892 en variant av visan på Åland och kallade den "Åländsk folkvisa" under vilket namn den spreds i sångböcker i både Finland och Sverige.

Sjökapten Limborg från Gävle hade emellertid redan 1875 fått vistexten tryckt i sitt namn i Svenska Familj-Journalen. Man trodde att han också skrivit melodin men forskning har visat att melodin antagligen är amerikansk och att den fått spridning i Norden i en variant som bearbetats av den svenske tonsättaren Wilhelm Bauck. Den var då skriven i tvåtakt medan den numera sjungs och spelas enbart i tretakt.

Instrumentalsolot, en del av shantyn "General Taylor", kommer i vår variant från Newfoundland men torde gå tillbaka på en av de allra äldsta shantymelodierna "Old Stormalong". General Zachary Taylor, hjälte från mexikanska kriget, blev 1848 vald till USA:s tolfte president. Han hann inte verka särskilt länge i sitt ämbete, i juli 1850 dog han under diffusa omständigheter efter att med en brakmältid ha firat den amerikanska nationaldagen den 4 juli. Även befälhavaren för de mexikanska fiendestyrkorna, general Santa Anna, har fått sin egen shanty, som förekommer i ett flertal versioner.