

1. Ramunder skulle vara bättre kar bara han sku ha bättre kläder.
Drottningen gav honom kläderna ny utav bast och av blaggarn det grova.

"Toko vill jag inte ha", sade Ramunder.

"Toko står mej inte bra", sade Ramunder den unge.

2. Ramunder skulle vara bättre kar bara han sku ha bättre kläder.
Drottningen gav honom kläderna ny utav silke och sammet det fina.

"Toko vill jag gärna ha", sade Ramunder.

"Toko står mej ganska bra", sade Ramunder den unge.

3. Ramunder steg i skeppet in så det knaka i varje vränga.
Alla båtsmän, som på skeppet var, de tänkte de skulle förgånga.

"Int' förgås vi än", sade Ramunder.

"Vi ska segla än", sade Ramunder den unge.

4. Ramunder steg sej ett stycke på land , där såg han sju jättar stånda.

"Ramunder tar jag uppå lillfingret mitt och kastar honom högt över stängen!"

"Ja, inte allena du", sade Ramunder.

"Fast ni kommer alla sju", sade Ramunder den unge.

5. Ramunder tog till storsvärdet sitt, det han kallade Dymlingen dyra.

Slog han så sju jättars huvud utav så att de blödde till döda.

"Där ligger ni nu alla sju", sade Ramunder.

"Här står jag karl ännu", sade Ramunder den unge.

6. Ramunder gick sej ett stycke fram, där såg han storjätten stånda.

Hundra alnar så var han lång och femti så var han breder.

"Du har tänkt att narra mig", sade Ramunder.

"Men nu ska jag hårda dej", sade Ramunder den unge.

7. Ramunder tog till storsvärdet sitt, det han kallade Dymlingen dyra.

Slog han så storjättens huvud utav så mycket sju par oxar kunde draga.

"Och där så ligger du nu ren", sade Ramunder.

"Här står jag karl allen", sade Ramunder den unge.